

Vliegvis vakantie naar Cuba

Op 14 mei 2010 vlogen we met z'n drieën naar Havana.

Wij Ronald, Ernst en Robbert.

Na een vlucht van 9½ uur kwamen wij op Havana Air Port aan en daarna met de taxi naar Playa Larga.

Het was al pikkedonker toen we arriveerden maar alles verliep naar wens en het was een goed en leuk hotel.

Even inchecken en dan naar bed want het was al laat en de volgende morgen moesten wij heel vroeg op om 6 uur, maar daar hadden we niet zo veel zin in en vroegen of het anderhalf uur later kon voor één keer, dat was geen punt.



De 1e dag op de Flats was mooi en zonnig weer, we kozen onze gidsen (voor alle drie een aparte gids) en voeren de Lagoon op.

Ik heb Ronald en Ernst niet meer gezien die dag op de Flats, ik ging een andere kant van de Lagoon op.

Al zeer snel werd er een school bones gesignaleerd en m'n adem stokte een beetje, ik moest casten van de gids geheel op eigen gevoel gooide ik naar de school niet er boven op, maar een meter of anderhalf à twee ervoor want de school kwam recht op me af en alles was nieuw voor me.

De eerste aanworp werd niet gevolgd door een aanbeet maar de tweede was meteen raak een run van wel honderd meter of meer gaat direct van je reel ik hoef je niet uit te leggen wat dat voor een vliegvisser betekent het gaat allemaal heel snel en je moet ook constant goed opletten wat je doet uiteindelijk schoot de vis vlak bij het bootje los maar ik had mijn kick al volop te pakken.

Mijn gids ging volgens mij een beetje uit z'n dak, omdat ik er zo snel al een te pakken had.

Want hij schreeuwde naar de mensen die achter bleven op de kant in het spaans en lachte er bij.

We voeren rustig verder naar de volgende school, dat duurde wel even, tot dat Manollo weer vis in de verte zag tailen.

Dan wordt alles ineens heel serieus en komt de „hunter” in je naar boven, je moet muisstil zijn want Bone Fish hoort alles en zijn erg spooky dit kan door allerlei omstandigheden gebeuren.

Een waanzinnig spannende tijd brak aan en dan blijkt wel dat ik de eerste vis met veel geluk te pakken had.

Keer op keer ging het niet goed bv. het aan gooien en aanslaan gingen verkeerd, je moet je hengel heffen.

Ik werd er best wel een beetje iebelig van maar ja alle begin is moeilijk en kreeg het geleidelijk aan onder de knie.

Ja, en dan komt die tweede vis en dan is alles vergeten, en helemaal kundig gevangen wat een „show” volgt er dan super wat een power heeft een Bone Fish.

Zo volgde er nog vier waarvan er één los schoot.

Ernst en Ronald hadden deze dag pech ze hadden amper vis gezien.



2e dag op de Flats maakte ik progressie, meer gevangen vis 7 stuks en 5 schoten los.
Ronald had lekker gevangen en Ernst ook ze vonden het prachtig want ze hadden nu duidelijk meer vis gezien.

De 3e dag was op de Rio Hatiguanico op de Tarpon een zeer heftige sterke vis, hier vang je Baby Tarpon. Van ± 60cm
Maar ook Tarpons die Baby af zijn en die mocht ik ook een aantal keer voelen en vangen mijn god wat een sensatie van ± een mete.
Goed opletten wat je doet, anders gebeuren er ongelukken.

(verbrande vingertjes of zo iets)

De 4e dag op de Flats, ja dat was voor mij de beste dag 16 gevangen en 7 schoten los, topdag.

Ronald had goed gevangen en vond het top.
Ernst had genoten en had ook lekker veel actie gehad hij had de record Bone fish van de week.



De 5e dag op de Flats, dat begon niet lekker, regen wat nu?

Ernst zag het niet zitten en bleef in het hotel en trok daar zijn plannen voor die dag.

Ronald en ik zijn toch gegaan en ieder ging zijns weegs, in het begin leek het moeizaam maar we kwamen op een plek met veel bones en ik ving er twee en de rest was spooked

Ik dacht, ben ik toch niet voor niets gegaan.

Daarna lang zoeken, ja ja het gaat niet altijd even makkelijk maar het werd volledig droog.

Je zou bijna de handdoek in de ring gooien, maar dan vindt de gids een nieuwe lagoon en daar waren de bones het waren de spannendste uurtjes van de hele week het vangen viel niet mee maar het was uiterst spannend en als je er dan een ving was de voldoening nog mooier.

Ik liep sluipend door het water, en de gids met het bootje achter zich aanslepend prachtig en de volledige stilte op de lagoon.

Ik ving er nog drie bij en een aantal schoten los maar spooky waren ze zeker

Ronald had ook heel veel meters afgelegd met zijn gids en was ook blij dat hij was gegaan hij had vooral in het begin leuk gevestig.

Hij had leuk gevangen maar ook vis gelost.



De 6e en laatste visdag op Rio Hatiguanico

Ik zeg niets meer!

BOING,BOING,BOING.....ging mijn hart te keer, gek he!

Tarponnetje van 1,20 meter

Het was een top week, en volgend jaar naar de Soca, maar daarna ja jaaaa, CUBAAAAAA!



En dan Havanna
Dat moet je gezien hebben
dan geloof je het pas.
Heel indrukwekkend!

Geschreven door R. Zantvoort

